

Onze school is een katholieke school en het onderricht gebeurt volgens de rooms-katholieke godsdienst.

Uit ons opvoedingsproject:

In onze scholen scheppen we ruimte om met elkaar de dialoog over zingeving aan te gaan. De boodschap van Jezus Christus is daarbij onze eerste inspiratiebron. Deze dialoog willen we voeren met respect voor de persoonlijke zoektocht van mensen en met waardering voor de inbreng van andere tradities. Op deze wijze willen we groeien in verbondenheid met elkaar, met de natuur en met wat ons als mensen overstijgt. Wij zijn een loyale partner binnen het katholiek onderwijs en onderschrijven zijn opdrachtverklaring.

Concreet:

In onze kleuterschool is er tijdens de dagopening een godsdienstig moment. Dit kan een gebed, een liedje, een verhaal, een ritueel zijn.... Deze activiteiten worden gelinkt aan het thema van de week. In de lagere school zijn er 3 lestijden R.K.godsdienst per week.

In het tweede leerjaar kunnen de kinderen hun Eerste Communie vieren. De leerlingen van het zesde leerjaar kunnen hun Plechtige Communie en Vormsel vieren. Deze voorbereiding gebeurt in catechese-gezinnen, in samenwerking met de parochie.

Verder ...

- willen op een eigentijdse wijze ons geloof verkennen.
- hebben we aandacht voor andere religies en culturen. In onze school zijn er veel kinderen die een andere godsdienst hebben. Zo wordt op een spontane manier de link naar andere godsdiensten gelegd.
- willen we dieper doordenken over vreugde, hoop, angst, leven, verdriet, ...
- gaan we op zoek naar de betekenis achter zoveel symboliek.
- communiceren we met hoofd, hart en handen.
- willen we Jezus kunnen plaatsen, vroeger en nu.
- willen we door woord én wederwoord over het Woord leren.
- willen we de actualiteit aan de bijbel toetsen ...
- zoeken we samen naar een juiste weg.
- volgen we ontwikkelingsprojecten op de voet.
- komen we via Jezus God op het spoor ... en omgekeerd.
- hebben we respect voor elkaar.
-

Als handboek gebruiken wij "**Sterren aan de hemel**" (uitg. Averbode) doorheen gans de lagere school. Heel wat thema's, projecten en activiteiten komen aan bod.

Belangrijke momenten van het kerkelijk jaar zoals: advent en Kerstmis; veertigdagentijd en Pasen; meimaand.....worden geduid. Er wordt uiteraard aandacht besteed aan verhalen over Jezus.

Hiernaast is er ook plaats voor een project of een belangrijk item uit de actualiteit.

En samen blijven we bouwen en vertrouwen ...zo deed Jezus het voor. Daarom houden we elke jaar enkele vieringen bij ons in de kerk.

Wat willen we bereiken?

- We willen dat onze leerlingen het christelijk geloof leren kennen.
- We willen hen leren communiceren over het geloof zodat ze kritische vragen en zinvolle antwoorden kunnen formuleren.
- We willen kinderen helpen groeien als mens, om in alle openheid na te denken over leven, cultuur, levensbeschouwing, godsdienst, geloof, Bijbel en kerk.
- We willen hen helpen bouwen aan een eigen identiteit.
- We willen hen voorbereiden en het geloof te leren kennen om zo later een eigen verantwoorde beslissing te kunnen nemen.
- ...

Opdracht voor de ouders:

Heb interesse in alles wat je kind op school leert, dus ook voor het vak godsdienst. Snuffel zelf zeker eens doorheen de kinderen hun werkschrift en spreek eens met hen over de godsdienstles. Zo komen jullie heel wat te weten over de onderwerpen en de werkvormen.